

IK BEN HASSAN ALZAANEEN.

Ik ben Hassan Alzaaneen. Ik ben geboren in Palestina en opgegroeid in het noorden van Gaza.

Mijn hele leven speelde zich af onder kolonisatie en onderdrukking. Toen ik nog een kind was, vielen de Israëlische militairen regelmatig ons dorp aan. We werden gedwongen om voor weken, soms zelfs voor maanden thuis te blijven. Alleen vrouwen of kinderen mochten op bepaalde uren eten gaan kopen.

Ik heb meegemaakt dat we maar 6 uur electriciteit per dag kregen. Alles werd gecontroleerd. De handel werd beperkt, waardoor Gaza in een economische crisis terecht kwam. De Israëlische militairen verwoestten onze landbouw en onze fruitbomen.

Ik heb 3 oorlogen meegemaakt, in 2008, 2012 en 2014, waarbij duizenden Palestijnen het slachtoffer werden. Kinderen in Gaza zien niets anders dan oorlog, geweld, bombardementen en vernietiging door de Israëlische bezetter. Onze families, vrienden en burens worden vermoord. Wie blijft leven, heeft dikwijls armen of benen verloren en moet als gehandicapte verder leven. Heel veel Palestijnen hebben stress en grote mentale problemen.

Ik herinner me dat zieke mensen naar het buitenland wilden om medicijnen te halen, maar Israël had de grens gesloten. Daardoor zijn heel veel mensen overleden.

In Gaza was er voor 7 oktober al een beperkte toevoer van electriciteit, water, voedsel, educatie, medicijnen en economie. Israël doet dit bewust om ons te onderdrukken.

Terwijl we nergens naartoe kunnen gaan. Ook onze bewegingsvrijheid wordt sterk aan banden gelegd.

Er wordt tegen het Palestijnse volk niet alleen oorlog gevoerd met wapens, maar ook door niet te voorzien in onze basisbehoeften. Water en electriciteit is afgesloten, voedsel en medicijnen worden bijna niet meer doorgelaten. Wie niet sterft door een bom of kogel, sterft door honger of koude.

Het is opmerkelijk dat wanneer het gaat om de oorlog tussen Palestina en Israël, met name deze genocide in 2024, dat de wereldleiders toekijken.

Het land van Palestina en het Palestijnse volk hebben de Joodse mensen hartelijk verwelkomd tijdens en voor de Tweede Wereldoorlog. Echter, Israëlische militairen hebben met geweld Palestijns grondgebied ingenomen en Palestijnse mensen verdreven of vermoord, met steun van Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en andere landen. Nu worden mensen niet alleen gedood door bombardementen, maar ook door uithongering en uitdroging of door ziektes die niet behandeld kunnen worden omdat er geen medicijnen zijn..

Niet alleen de Israëlische regering draagt schuld, maar ook de wereldleiders. Ze zien hoe vrouwen, zelfs pasgeboren kinderen, sterven. De wereldleiders zeggen alleen maar dat Israël voorzichtig moet zijn met de burgers.

Meer dan een jaar voert Israël een vernietigingsoorlog tegen het Palestijnse volk, met meer dan 45.000 slachtoffers, waarvan 40% kinderen zijn. 22000 kinderen!

De wereld kijkt toe.

Universiteiten, scholen, ziekenhuizen, begraafplaatsen, moskeeën, kerken, journalisten, ambulancewagens, historische gebouwen en alles wat herinnert aan de Gazanen en Palestijnen - alles wordt verwoest in een poging om de geschiedenis van de Gazastrook uit te wissen. Dit is een verwoestende oorlog tegen het historische erfgoed van de Gazastrook.

Het is zorgwekkend dat er nog geen maatregelen of sancties tegen Israël zijn genomen. We horen altijd dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen. Hebben de Palestijnse mensen dan niet hetzelfde recht om zichzelf te verdedigen? Hebben de Palestijnse mensen niet hetzelfde recht om in vrede en vrijheid te leven, net zoals alle andere mensen in de wereld?

Wat heeft het Palestijnse volk gedaan dat ze zo moeten sterven door verhongering of door bombardementen? Wie verdedigt hen??

2,3 miljoen mensen lijden honger, waarvan 1 miljoen kinderen. Meer dan 2 miljoen mensen zijn verdreven van hun woonplaats.

Iemand die opgroeit in Gaza, heeft geen enkele hoop voor de toekomst.

Iemand die opgroeit in Gaza, heeft geen enkele hoop voor de toekomst.